

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ 58 NĂM NGÀY BẮC HỒ
VỀ THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH (14/12/1961 - 14/12/2019)

NGUYỄN TÍNH (1924-1995) CHUYỆN VỀ NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG ĐẦU TIÊN

Trương Từ Mai*



Đại úy Nguyễn Tính, Bí thư Đảng ủy
(1959-1961), Hiệu trưởng Nhà trường
(1959-1964)

Năm 1958, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Hoàng Anh mở trường đào tạo cán bộ nguồn cho Ngành TĐTT, Đại úy Nguyễn Tính đang làm thư ký riêng cho Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở Bộ Quốc phòng được cử sang Ngành TĐTT nhằm tăng cường lực lượng. Ngày 25/9/1959, Trường Trung cấp TĐTT Trung ương được thành lập, Đại úy Nguyễn Tính được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Đại úy Nguyễn Tính sinh năm 1924 tại xã Thủy Vân, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên. Tuy là con quan Thượng thư triều đình Huế nhưng Nguyễn Tính giác ngộ và tham gia cách mạng khá sớm. Sau tháng 8/1945, ông làm công tác Đảng ở địa phương rồi lên công tác tại Huyện ủy huyện Hương Thủy. Một thời gian dài, Nguyễn Tính đã cùng đồng chí Hoàng Anh phụ trách xây dựng lực lượng bộ đội chủ lực tại

Gần nửa thế kỷ cống hiến cho cách mạng, trong đó có gần 15 năm trên “trận địa” Thể dục thể thao từ những ngày đầu thành lập, với bản tính trầm lặng, khiêm nhường, không nhiều người ở Ngành TĐTT biết và hiểu về Đại úy Nguyễn Tính, người Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Trung cấp TĐTT Trung ương, nay là Trường Đại học TĐTT Bắc Ninh, người đã vững vàng đưa Nhà trường từng bước tiến lên trong những ngày đầu đầy khó khăn, vất vả.

mặt trận Bình Trị Thiên. Ông từng làm Chính ủy trung đoàn, hết đóng quân ở Thanh Hóa, Nghệ An, lại vào Quảng Bình, Quảng Trị, len lỏi vùng địch tạm chiếm. Năm 1950, ông là một trong ba cán bộ được cử đi học nước ngoài, nhưng khi ra đến ATK Việt Bắc, nơi tập trung thi kháng chiến bước vào giai đoạn mới, anh thanh niên Nguyễn Tính được giữ lại làm Thư ký cho Bí thư Khu ủy Nguyễn Chí Thanh. Tại Khu ủy, ông được tiếp xúc và làm việc với nhiều cán bộ sau này gánh vác trọng trách lớn của Trung ương như đồng chí Hoàng Anh, Hồ Viết Thắng, Lê Chương, Phạm Thế, Lý Thiện Tuấn... Nguyễn Tính lập gia đình tại Chiến khu Việt Bắc năm 1950. Vợ ông là bà Trương Bích Thủy, nguyên Bí thư Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, rồi tỉnh Thanh Hóa. Sau năm 1955, bà Thủy - vợ Nguyễn Tính về phụ trách Trường Đảng

*Nhà báo, cựu sinh viên Khóa 2, Trường Trung cấp TĐTT Trung ương



Quang cảnh của Trường trong những ngày đầu thành lập

Nguyễn Ái Quốc II thì ông lại vào Nghệ An làm Trưởng đoàn sĩ quan giám sát đình chiến cùng Ấn Độ, Ba Lan ở miền Trung.

Năm 1956, Ban TDTT Trung ương được thành lập, lúc này, đồng chí Hoàng Anh (thủ trưởng cũ của đồng chí Nguyễn Tính), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban TDTT. Khi đó, Ban TDTT Trung ương gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu nhân sự hoạt động, công việc nhiều, đồng thời đất nước gần như chưa có cán bộ phát triển phong trào tập luyện TDTT. Là cán bộ cấp dưới trực tiếp của Chủ nhiệm Hoàng Anh nhiều năm, đã một số lần được gợi ý về tăng cường cho Ngành TDTT nhưng Đại úy Nguyễn Tính cũng chưa có ý định rời quân đội, nơi ông đã có hơn 10 năm lặn lội, gấn bó, nhất là ở chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa, lúc chiến tranh đang rất giữ dội.

Năm 1957, trong một lần từ Nghệ An ra Hà Nội họp, đại úy Nguyễn Tính cùng đồng chí Hoàng Anh đã có buổi gặp Bác Hồ. Sau khi hỏi han đồng chí Nguyễn Tính về tình hình sức khỏe, gia đình, công việc... Bác Hồ ân cần nói với Nguyễn Tính: Chú công tác vận động quần chúng có kinh nghiệm, vận động xây dựng lực lượng quân đội ở Khu 4 nhiều năm cũng giỏi. Bác khen ngợi. Bây giờ có việc mới cần chú, chú về TDTT với chú Hoàng Anh để xây dựng phong trào. Dân có ăn no, có khỏe mới xây dựng đất nước và sẵn sàng đánh giặc được. Chú nghĩ

sao? Vớ lại khi đánh giặc, vợ chồng xa nhau mấy năm rồi, giờ chú về Hà Nội, còn đỡ đàn thêm cho vợ con... Thế là Đại úy Nguyễn Tính được quân đội “điều” về Ngành TDTT.

Ngày 25/9/1959, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường Trung cấp TDTT Trung ương, Đại úy Nguyễn Tính được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng. Lúc bấy giờ, công việc chuẩn bị cho xây dựng Trường, các điều kiện đào tạo, tuyển học sinh... mới bắt đầu được lên kế hoạch và triển khai thực hiện.

Chuẩn bị địa điểm xây dựng Trường: Ủy ban TDTT lập phương án trình Chính phủ xin khu đất Quần Ngựa cũ làm địa điểm xây dựng Trường nhưng không được phê duyệt vì khu đất này nằm trong quy hoạch xây dựng nhà Quốc hội và mở rộng Quảng trường Ba Đình. Sau này đồng chí Hoàng Văn Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Ủy ban TDTT đã thương lượng với quân đội nhường khu đất tại rừng Sặt, Từ Sơn, Bắc Ninh, vốn là nơi đào tạo trợ lý TDTT cấp trung đoàn của Bộ Quốc phòng để làm địa điểm xây dựng Trường. Diện tích lúc đầu khi mở trường là 12ha, sau xin cấp thêm thành 20 ha (sau nhiều lần mở rộng, hiện nay diện tích là 28.5 ha).

Chuẩn bị chương trình, kế hoạch đào tạo: Đây là công việc rất khó khăn. Thời Pháp thuộc có 2 trường đào tạo về TDTT là Phan Thiết và Đà Lạt, uy nhiên chương trình quá cũ, lạc hậu nên không tham khảo được. Ban Giám hiệu



Với các dụng cụ tập luyện tự chế, hoạt động dạy và học tại Trường trong những ngày đầu thành lập đã diễn ra rất sôi động, thu được hiệu quả thiết thực

Trường đã liên hệ với Liên Xô và Trung Quốc xin được 2 chương trình đào tạo để tham khảo, từ đó xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo tại Trường. Chương trình xây dựng đào tạo trình độ Trung cấp, trong 18 tháng, đầu vào lấy trình độ văn hóa lớp 7 (hết cấp II phổ thông).

Chuẩn bị về đội ngũ cán bộ: Thời điểm ban đầu, các cán bộ giảng dạy ngoại trừ Ngoại ngữ và Y sinh đã qua đào tạo đại học, các giáo viên khác hầu hết chỉ qua đào tạo ngắn hạn, sơ cấp. Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Liên Xô và tinh thần yêu ngành nghề, ham học hỏi, thầy và trò Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo những khóa đầu tiên.

Chuẩn bị cơ sở vật chất: Nhà nước phê duyệt kinh phí xây dựng nhà trường với tổng vốn là 2 triệu đồng (năm 1959). Số tiền này chỉ đủ để tạo cơ sở vật chất tối thiểu ban đầu. Không có trang thiết bị tập luyện, đồng chí Nguyễn Tính và các cán bộ Nhà trường đã động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên tham khảo sách báo, tài liệu nước ngoài, tận dụng nguyên vật liệu sẵn có trong nước, nghiên cứu tự thiết kế và xây dựng các công trình, dụng cụ tập luyện đúng kích thước, đảm bảo bền vững và an toàn tập luyện. Sân bãi tập luyện hầu hết là ngoài trời, có 1 sân điền kinh với các đường chạy rải xỉ than, hố nhảy dùng cát, sân đẩy tạ, ném đĩa, ném búa, phóng lao, nhảy cao, nhảy xa, nhảy rào và nhảy 3 bước; sân bóng rổ, bóng chuyền và 2 sân bóng đá cỏ mọc tự nhiên. Có 2 nhà tập thể dục với các trang thiết bị do cán bộ, giáo viên Nhà trường tự sáng chế; 01 giảng đường 500 chỗ, giảng

đường duy nhất để học lý thuyết. Tất cả nhà ở của giáo viên và học sinh đều ở lán tranh, tre, nứa, lá tập thể.

Cùng với sự ủng hộ của Ủy ban TĐTT, với tinh thần quyết tâm cao, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn và trở ngại, Đại úy Nguyễn Tính và các đồng chí được phân công đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 6 tháng sau khi nhận nhiệm vụ, ngày 15/3/1960, 400 học sinh khóa đầu tiên của Trường Trung cấp TĐTT Trung ương đã tựu Trường, chờ ngày khai giảng.

Hơn 10 năm công tác thì có 5 năm giữ cương vị Hiệu trưởng, cống hiến cho việc đào tạo hàng nghìn học sinh, sinh viên trở thành cán bộ TĐTT tận tụy, say mê nghề nghiệp. Là một người cán bộ lãnh đạo mẫu mực, sâu sát, gần gũi quần chúng và được cán bộ, giáo viên và học sinh tín nhiệm, yêu mến, Hiệu trưởng Nguyễn Tính đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển Trường Trung cấp TĐTT Trung ương nói riêng và phong trào TĐTT trong những ngày đầu thành lập nói chung.

Năm 1971, Đại úy Nguyễn Tính rời Ngành đi học tại Trường Đảng rồi nhận công tác mới. Cuối năm 1994 sau một lần bị tai nạn giao thông nguy kịch được điều trị khỏi thì ông mắc bạo bệnh. Nguyên Hiệu trưởng Nguyễn Tính mất tối muộn ngày 16 tháng 3 năm 1995, hưởng thọ 71 tuổi.